



Vier Mei herdenking in Corle

Op vrijdag 4 mei werd de jaarlijkse herdenking gehouden bij de Hendrik Vriezenbank. Samen met ruim 90 buurtgenoten en andere belangstellenden werden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht.

Gea Tolkamp lichte jaarthema "Jaar van verzet" en het programma kort toe. Daarna ging Ronald Krusselbrink verder op in op het thema. Hierna droeg Sara Kamhi het gedicht "Vrijheids Verleden" voor.

Na de Last Post, vertolkt door trompettist Ruben Arentsen, werden er twee minuten stilte gehouden. Hierna zette Ruben het Wilhelmus in. Henk Lobeek plaatste als neef van Hendrik Vriezen de eerste bloem in de vazen bij het monument. Tijdens het plaatsen van de bloemen in de vazen was er muzikale begeleiding van Michel Johannis en zijn buurman Marton.

De kinderen werden uitgenodigd op een kaart op te schrijven wat vrijheid voor hen betekend. De kaarten werden aan rood-wit-blauwe ballonnen geknoopt. Op de parkeerweide bij De Woord werden deze onder applaus opgelaten door de kinderen.

Na de herdenking werden de aanwezigen uitgenodigd voor een kop koffie bij De Woord. Hier werd een kort filmpje getoond van de onthulling van het monument aan de Korenburgerveenweg in 1993. Het monument herinnert ons aan het oppakken en deporteren van Joodse onderduikers uit het veen in 1942.

Vrijheids Verleden

In de lege stilte
In het ruisen van de wind
Daar in de kilte
Daar staat een kind

In deze wind
Wappert de vredevlag
Met oranje lint
Er is vrijheid, elke dag

Het verre verleden
Langzaam weggeleden
Maar iedereen weet
Waarom iets vrijheid heet

Want onder de graszoden
Liggen duizenden doden
Die de vrijheid verkregen
In ruil voor hun leven

Het verleden neemt geen keer
Maar elke keer weer
Zoeken we vrede voor iedereen
Vrijheid om ons heen